

Praten als Brugman, schrijven als Herp

MINDERBROEDERS-OBSERVANTEN EN HET CULTURELE LEVEN IN DE LAATMIDDELEEUWSE LAGE LANDEN



Programma

14 juni 2013

Organisatie:

Anna Dlabáčová
Daniëlle Prochowski

Locatie:

Grote Vergaderzaal
Universiteitsbibliotheek Leiden
Witte Singel 27

Aanvang: 13.00 uur

Toegang: gratis

Aanmelden:

lucas@hum.leidenuniv.nl

- 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
- 13.20 uur Inleiding door Anna Dlabáčová (Universiteit Leiden) en Daniëlle Prochowski (Universiteit Antwerpen)
- 13.45 uur Thom Mertens (Universiteit Antwerpen)
Mystiek in de (lange) vijftiende eeuw
- 14.30 uur Koen Goudriaan (Vrije Universiteit Amsterdam)
De franciscanen, de drukpers en de religiositeit van de leken
- 15.15 uur Koffie en thee
- 15.45 uur Judith Keßler (Radboud Universiteit Nijmegen)
'Refuterende de vermaledide Lutersce secte'. De Antwerpse franciscanen als strategen in de literaire strijd tegen Maarten Luther
- 16.30 uur Discussie
Minderbroeders-observanten in confrontatie met de vroege Reformatie: enkele afsluitende historiografische overwegingen
- Inleiding door Bert Roest (Radboud Universiteit Nijmegen)
- 17.15 uur Tentoonstelling en gelegenheid tot borrelen